

Holocaust Memorial Day

Uitnodiging

De Maatschappij Zaanstreek-Waterland nodigt u uit om invulling te geven aan **Holocaust Memorial Day op zondag 31 januari om 13:30 uur in de Westzijderkerk (Bullekerk) te Zaandam. In verband met de maatregelen rond Covid-19 via een livestream.**

Welkom

Abel Herzberg schreef: 'Er zijn geen zes miljoen Joden vermoord, er is één Jood vermoord en dat is zes miljoen keer gebeurd. Zodat je, als je werkelijk zou willen weten wat de Jodenvervolging betekent heeft, zes miljoen biografieën zou moeten schrijven van deze zes miljoen enkelingen.' Het verhaal van Roosje Drilsma is één van deze biografieën.

Vanuit de Bullekerk herdenken we het verleden, waarbij we willen leren voor nu en de toekomst. In verband met de maatregelen rond Covid-19 kunnen wij niet samenzijn, maar we verzorgen een livestream die u vindt op:

<https://www.deorkaan.nl/hmd/>

Namens alle betrokken partijen heet ik u van harte welkom.

Guido Voss, voorzitter van De Maatschappij Zaanstreek Waterland



Foto: Anjo Kani/Monumenten Spreken

“Mijn vader had in 1929 in een tijdschrift tegen Hitler gewaar-schuid. In '33, toen Hitler aan de macht kwam, werd-ie naar Berlijn geroepen. Midden in de nacht kwam-ie terug, pakte zijn schrijfmachine, en is meteen naar Amsterdam gevlucht. Wij gingen een paar maanden later. Zaandam had de eerste rooie burgemeester van

Nederland, die heeft al die Joden geholpen. Ter Laan, die was geweldig. Daardoor zijn die Joden naar Zaandam gekomen.”

Barbara Vollmann-Petersen (1924-2020)

Programma

- 13.45 uur: Mariette Gort op cello
- 14.00 uur: Welkomstwoord Piet Bakker
- 14.10 uur: Toespraak burgemeester Jan Hamming
- 14.25 uur: Muziek
- 14.35 uur: Toespraak Ronit Palache
- 15.10 uur: Muziek
- 15.20 uur: Afsluiting



Foto: Thomas Schlijper

Ronit Palache: journalist, schrijver, interviewer en redacteur bij talkshow Op1

Aansluitend minidocumentaire Roosje Drilsma (monument Joodse Begraafplaats).

“Er waren wel veel nationaliteiten, ook Joden, en die deden hun dingen, ze gingen naar school, leefden samen, en je wist niet echt, ja je wist misschien wel dat iemand Joods was, maar daar lette je niet op. Bijvoorbeeld meneer Pais uit Wormerveer, die had een handeltje in bootspullen en als er kinderen zwommen in de Zaan, dan mochten die z'n oude zwemvesten en reddingsboeien hebben om mee te spelen.”

Sona Hospers (2001)



Voor de totstandkoming van deze bijzondere middag hebben verschillende partijen de handen ineengeslagen:

Piet Bakker – 4 en 5 mei comité Zaanstad – Monumenten Spreken – Gemeente Zaanstad – Ronit Palache – De Orkaan – Westzijderkerk (Bullekerk) - NH Vormgevers – de Zaanse Theaterschool – Julia Barnes van Sinfonietta – celliste Mariette Gort – Jolijn en Merel Zoutendijk – De Maatschappij



de maatschappij
verbinden, inspireren en vernieuwen